

Fractaaltje: Bestrijding opwarming, pure symptoombestrijding

De mislukking van de klimaattop in Kopenhagen is te wijten aan onbegrip over het feit dat niet alleen het klimaat, maar de gehele aarde - als levend organisme (*Live Earth*) - in een ernstige crisis verkeert, ofwel doodziek is. De opwarming van de aarde is daar een duidelijk symptoom van, maar slechts één van de vele. Vandaar dat de bestrijding van de opwarming fundamenteel tekortschiet om de aarde, als organische eenheid, te genezen. Daarvoor is nu eenmaal meer nodig dan symptoombestrijding. En wel het inzicht dat wij, als mensheid, niet boven die levende totaliteit staan maar er een onlosmakelijk deel van uitmaken. Het bijzondere is dat wij ons daar, als enig(!) levend wezen, nog bewust van zijn ook. Dat bewustzijn kun je zeggen houdt in dat wij met elkaar het denkende (giga oer-)brein vormen van het levende (giga oer-)organisme, met alle consequenties van dien voor het adequate beheer daarvan. Dit wordt ook wel goed rentmeesterschap genoemd. Zo langzamerhand moeten wij 'als wereldbevolking' dat 'met elkaar' waar kunnen maken, dankzij onze fenomenale kennis over het aardse leven, zoals wij dat anno 2010 nagenoeg geheel hebben ontrafeld. Niet alleen in letterlijke maar ook in figuurlijke zin.

Voor de effectuering van dat adequate beheer of goed rentmeesterschap, heb ik mijn hoop gevestigd op de organisatie die als enige model staat voor de wereldbevolking als geheel of eenheid, waardoor zij boven alle partijen staat: "De Verenigde Naties". Voor het waarmaken van die hoop zal onze volkerenorganisatie slechts omgebouwd moeten worden tot het leidende wereldbrein van de levende aardse totaliteit. Geen onmogelijke opgave, omdat die broodnodige ombouw zijn beslag moet kunnen krijgen via een grondige reorganisatie van de VN, van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen waarin het recht van de sterkste koning kraait, tot een gezaghebbend wereldforum dat het belang van al wat leeft op het oog heeft. Niet alleen in ons eigenbelang, maar bovenal in dat van onze eerste zorg: "Ons nageslacht".

Wat die reorganisatie betreft, moet in het bijzonder worden gedacht aan de uitbouw van de Algemene Vergadering (AG) tot mondiaal beleidsorgaan met bovenationale bevoegdheden. Uiteraard zal daarvoor de ondemocratische (vetorecht!) Veiligheidsraad opgeheven moeten worden, met de gelijktijdige overheveling van zijn belangrijkste taak - de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, oftewel 'Het Algemeen Belang' - naar de AG. De democratie in optima forma.

Voor die ingrijpende reorganisatie is een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest vereist, waartoe artikel 109 alle mogelijkheid biedt. Als VN-lid zou de regering daar het initiatief toe kunnen nemen. Uiteraard onder druk van het Parlement, geen partij uitgezonderd. In plaats van zich te richten op de volgende klimaatconferentie in Mexico, de COP 16 die op voorhand gedoemd is te mislukken (want draait om symptoombestrijding), wordt het dan ook tijd dat regering en parlement zich gezamenlijk gaan inzetten voor de broodnodige herziening van het VN-Handvest. Niet teveel gevraagd, omdat de herziening al in 1955(!) had moeten plaatsvinden, zoals elke minister en elk parlementslid met enig historisch besef zal weten. Voor dit historisch besef zullen zij de ogen niet eeuwig kunnen blijven sluiten. Politici zijn immers geen struisvogels, die geen idee hebben van de (hervormings-)mogelijkheden die het VN-Handvest biedt, noch van de mondialiserende tijdgeest en de daarbij horende politieke vertaling! Om maar te zwijgen over het intuïtieve gevoel van onze planeet als een levende organische eenheid, waar de Gaia-hypothese - die geen bedreiging vormt voor welke levensovertuiging dan ook - op gestoeld is.

Wouter ter Heide
Eekwal 25,
8011 LB Zwolle,
Tel.: 038 4214 125.